

D O O L H O F



PRODUCED BY FELD ENTERTAINMENT

Disney  
**ON ICE**  
*PRINCESS*  
WISHES



©Disney







## ZOEK DE 6 VERSEHILLEN



© LOOK@T BV



## Een sprookjes

Er was eens een prinsesje. Haar naam was Vanilia. Prinses Vanilia zat verdrietig in haar mooie prinsessenkamertje. Waarom? Die avond zou er in het paleis zuurkool gegeten worden. En Vanilia lustte helemaal geen zuurkool. Maar ook prinsesjes moeten hun koninklijke bordje leeg eten, vond haar moeder. Oh, de kok van het paleis kon heel goed koken hoor. Hij maakte er een grote rookworst bij. En hij deed er lekkere spekjes doorheen, want dat vond de vader van prinsesje Vanilia zo lekker. De koning was gek op zuurkool. Hij lustte het wel elke dag. Maar Vanilia niet. De paleiskok wist dat. En hij had een verrassing bedacht. Toen de koninklijke familie die avond aan tafel ging, keek Vanilia sip. En toen de kok de grote zilveren schaal met zuurkool binnenbracht, keek ze nog sijper. De kok schepte haar bordje vol. "Eet smakelijk" zeiden de koning en de koningin. Ze namen een hapje zuurkool. "Mmm" zei de koning, "het is nog lekkerder dan anders". Voorzichtig proefde Vanilia van het gele spul. Hé, dat was helemaal niet vies. "Wat heb je ermee gedaan, kok?" vroeg de koning. "Ik heb er appelsap doorheen gekookt, majesteit" zei de kok, "dan is het zoeter". Vanilia smulde. En de kok gaf haar een dikke knipoog.

© LOOK&T B.V.



## Een spookkonijn

Alle dieren in het bos slapen. Behalve de uil. Die slaapt overdag en is de hele nacht wakker. Doodstil is het. Hij is midden in de nacht. De uil vindt het lekker rustig. Hij kan het goed bekijken op zijn hoge tak. Soms kijkt hij wat rond om te zien of iedereen nog slaapt. En of er geen gevaar komt. Maar de jagers met de geweren komen meestal overdag. Maar wat is dat? Wat ziet hij met zijn grote uilogen op het bospad aankomen? Het is iets wits. En het beweegt heel raar. Het ritstelt en het wappert. Het lijkt wel een spook. Even goed kijken... Ja, dat moet wel haast een spook zijn. Nou is de uil een wijs dier. Het meest verstandige dier in het hele bos. Bestaan spoken eigenlijk wel? Hij dacht altijd van niet. Maar dit... Oehoe, oehoe. Dat roept de uil zelf. Maar het witte spook roept niets. Het stopt. Wat is het toch? Er komt iets onder de witte lap vandaan. Het is een konijn. De uil kent het konijn wel. "Gelukkig, het is me gelukt" zegt het konijn tegen de uil. "Er was een oude krant over me heen gewaaaid. Ik kon er niet onderuit komen". Spoken bestaan niet... toch?



## De plagende kabouter

Iedereen denkt dat wij niet bestaan. Maar we bestaan echt wel. Heus wel. Ik ben een kabouter. Weet je waar ik de hele dag druk mee ben? Ik zit de hele dag in het bos. Dat is mijn werk, ik ben een plaagkabouter. Snap je het niet? Let maar op.

Ik zit vandaag op een dikke tak, hoog in een boom. Beneden lopen een vader en een moeder met drie kinderen. Het is hier donker in het bos. Ik kan mikken als de beste. Als de mensen onder de boom doorlopen, laat ik een eikel vallen. Precies op het hoofd van de vader. Hij kijkt boos omhoog. Ik gil heel hard "boooee!". En dan schrikken de mensen. Ze lopen snel weg, op zoek naar een plekje in het bos waar het niet donker is. Voor de zekerheid gooi ik ze nog wat eikels en kleine takjes na. Dan gaan ze nog wat sneller lopen. Daarom zijn mensen altijd bang in het donkere bos. Dat is ook de bedoeling. In het donkere gedeelte van het bos wonen wij namelijk. En ze mogen ons niet vinden. Ze mogen gerust op de lichtere plekken komen. Zo, nou weet jij mijn geheimje.

